

De hobbyavond

Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reenske Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.30 uur.

De komende hobbyavond is op : maandag 1 november 2004

Vanavond komt Jelte Hielkema naar Hoogezand met een reisverslag uit Thailand. Jelte, een voormalige voorzitter van onze zustervereniging uit Assen en tevens oud-Bondskeurmeester staat bekend om de meeslepende manier waarop hij verslag doet van de reizen die hij gemaakt heeft. Met name diegenen die al wat langer lid zijn zullen zich zijn verhalen en prachtige dia's van Madagaskar herinneren. Deze keer zal zijn verhaal gaan over Thailand en omdat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan, zullen ook in dit verhaal ongetwijfeld zisprongen gemaakt worden naar de daar voorkomende aquariumvissen en de biotopen waar deze in leven.

Nog nooit op een hobbyavond geweest? Kom dan nu eens kijken! Iedereen is van harte welkom!

Van de voorzitter,

Je kunt nu (begin oktober) al duidelijk merken dat de zomer voorbij is en dat de winter er aan begint te komen. Het is wel even weer wennen hoor die kou! Maar nu je dit leest zijn we net terug van een weekje Portugal, en ik verwacht dat we daar nog de nodige zonnige uren hebben gehad, en dat we de winter wel weer aankunnen.

We hadden ons oog laten vallen op een mooi tweedehands aquarium van mensen die kleiner gingen wonen, maar helaas voor ons hebben ze toch een groter huis gekocht en het aquarium gaat dus mee. Pech voor ons. Dus als je nog een leuk aquariumpje weet in de maat 200x70x60 dan houden we ons aanbevelen!

De aanmelding voor onze huiskeuring loopt voorspoedig, maar als je nog wilt meedoen dan kan dit nog! Geef je dan op bij Martin (zie voor in dit boekje). Opgeven kan t/m de hobbyavond van november, daarna is het schluss!

Als er leden zijn die iets te koop hebben (op aquariumgebied) dan kun je dit laten plaatsen op onze verenigingssite. Geef het even aan mij door, en dan plaats ik het. Er zijn al diverse artikelen verkocht via de site, dus het wordt zeer zeker wel gelezen. We hebben deze dag (13 oktober) de 9000ste bezoeker op de site gehad sinds we met de verenigingssite online zijn. Dit is vind ik een behoorlijk aantal voor een hobbysite. Volgens Nedstat, onze tweede teller die ook statistieken kan weer geven hebben we al meer als 10.000 gehaald, waar dit verschil in zit durf ik niet te zeggen. Door deze uitgebreide teller kom je best wel leuke dingen te weten, b.v. de drukste dag was 15-9-2003 met 25 bezoekers, er wordt veel in het weekend gekeken, maar maandag is ook vaak goed, België en de VS bezoeken ons ook regelmatig, en zelfs 3x uit Afrika! En er

wordt vooral 's avonds gekeken (niet onlogisch lijkt mij). Al met al ben ik best tevreden met dit resultaat, en het heeft zelfs al wat leden opgeleverd die ons hadden gevonden via het internet.

Tot de hobbyavond in november!

Nico

Terugblik op de hobbyavond

Anders dan jullie gewend zijn komt hier geen stukje van de secretaris (Nomi Leutholff) maar van mij. Nomi heeft het de komende tijd namelijk nogal druk en heeft daarom aan mij gevraagd of ik dit stukje over de hobbyavond zou willen schrijven. Aangezien ik eigenlijk elke hobbyavond aanwezig ben leek mij dit geen probleem, dus vandaar.

Voor degene die mij nog niet kennen zal ik mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Marleen Ammerlaan, ik ben 25 jaar oud en woon in Jipsingboertange. Ik houd me een krap jaar bezig met de aquariumhobby en ben sinds afgelopen april lid van onze vereniging. Degene die benieuwd zijn naar wat voor aquarium ik heb; een gezelschapsaquarium met voornamelijk meervallen. Dit is een aquarium van 1 meter met een inhoud van 160 liter. Daarnaast beschik ik ook over een kweekbakje met een inhoud van 70 liter, hier zwemmen momenteel jongen in van *Corydoras Aeneus* en jonge halfsnavelbekjes (*Dermogenys pusillus*).

Zo, dan is het nu tijd voor de hobbyavond. Het was weer erg gezellig (knus) in de kleine zaal. Dit maal vertelde Jan van Duinen, werkzaam bij het Noorder Dierenpark in Emmen ons tal van interessante dingen over allerlei waterleven. Het ging dus niet zoals menigeen vermoede over het zeeaquarium in Emmen, maar ik denk dat de bij de hobbyavond aanwezigen het met mij eens zullen zijn dat dit zeker zo interessant was.

Jan van Duinen had een heleboel prachtige dia's meegenomen, waarop de meest interessante dingen te zien waren. Er zaten ook mooie dia's bij waarop een aantal organismen onder de microscoop waren uitvergroot. De foto's had hij zelf genomen tijdens het duiken en langs de waterkant, zowel in binnen-als buitenland in zoet-en zoutwater. Om een kleine indruk te geven o.a. wieren, algen, hogere planten, geleedpotigen, sponsen, weekdieren, wormen, kikkers, watervogels en in het water levende zoogdieren passeerden de revue. Overal wist Jan van Duinen wel iets bij te vertellen wat de meeste van ons nog niet wisten. Kortom de hobbyavond was weer erg leerzaam. Ik zou dan ook willen zeggen tot ziens bij de volgende hobbyavond.

Marleen

Verslag van de 7e Siervis en aquariumbeurs in Duisburg.

Geruime tijd geleden hadden we al besloten om een reunie te organiseren met de "Colombia-2003-gangers" en de 7e Siervis en aquariumbeurs in Duisburg was een uitgelezen gebeurtenis om elkaar weer te zien. Naast de beurs was er namelijk ook de 5e internationale discus kampioenschap. Genoeg te zien dus en uiteraard ook te bespreken.

Samen met Hans en Ernst vertrek ik zaterdagmorgen 2 oktober richting Duisburg waar we na ruim 2 en half uur rijden arriveren. Als wij aankomen en een plekje zoeken voor de auto zien we de eerste mensen al bepakt en bezakt weer terug komen naar hun auto. De beurs was om 9 uur al open en het is nu 10:45. We hebben geluk en vinden een plekje dat niet heel ver van de ingang van de oude "Kraftzentrale" ligt en zijn dus ook al snel binnen. Maar man o man wat zijn hier veel bezoekers (meer mannen dan vrouwen). Al gauw zien we Johan en André, Thomas belt dat hij vast zit in de file en zeker een uur later komt.

We gaan eerst maar eens een bakje koffie doen en daarna de eerste boekenstand in. We zoeken veel boeken uit en als rasechte Hollanders willen we natuurlijk beurskorting. Na veel heen en weer praten krijgen we op elk boek 5 euro korting en een uitgave met de nieuwste L-nummers van Aqualog gratis.

Vervolgens splitsen we ons op want met 6 mensen over deze beurs is ondoenlijk, we komen gewoonweg niet vooruit door al die mensen. Na een uur besluiten we om onze buit ook naar de auto te brengen, want de boeken beginnen er zo langzamerhand aardig in te wegen.

Terug in de hal gaan we de ingezonden discussen bekijken, ze zijn er in diverse kleuren en in alle maten. Wat mij op valt is dat er veel exemplaren zijn met misvormde kieuwdeksels. Als viskweker zou ik die niet verder opkweken, maar hier gebeurt dat wel vanwege de specifieke kleur en/of tekening. Er was een gelige vorm die ik nog niet eerder had gezien. Verder valt het mij op dat een redelijk aantal aquariums troebel worden en de discusvissen in deze bakken zien er alles behalve op hun gemak uit. Als er zaterdag na beursluiting niet iets aan wordt gedaan halen deze vissen zeker het eind van de beurs niet. Op zo'n beurs hoor je waterverversing en filtratie goed voor elkaar te hebben vind ik. Wat mij betreft een minpuntje voor de organisatie die verder oké was.

Er waren een aantal mooie Zuid-Amerikaanse biotopen nagebouwd met een mooie visbezetting. Zo was er een bak met vele roofzalmen waaronder: *Boulangerella maculata*, *Chalceus erythrurus* en *Acestrorhynchus falcirostris*. Ook was er een aquarium met allemaal *Collossoma*'s (Pacu's) en *Metynnis* (schijfzalmen) soorten. Als liefhebber van Zuid Amerikaanse cichliden spreken dit soort inrichtingen mij ook aan.

De beurs bestaat voornamelijk uit technische benodigdheden, voeders, boeken, aquariums en veel minder vissen en planten. Een bijzonderheid was de stand waar je een body-paint kon laten zetten. Aangezien er geen vrijwilligers waren, en de kunstenaar hierop had gerekend, werd er een fotomodel beschilderd. Op haar string na was ze geheel bloot, hetgeen André de uitspraak ontlokte: "Ik dacht dat wij naar een

exotica-beurs zouden gaan in plaats van een erotica-beurs'' Ondanks de mooie beschrijving! Toch maar snel weer naar de vrouwelijke visjes kijken. Allen Ernst heeft nog een aantal bijzondere Apistogramma's gekocht, waarvoor hij een tempexdoos, emmer en verwarmingselement had meegenomen.

's Avonds in het hotel bleken wij niet de enige beursgangers te zijn die hier sliepen, het aantal bezoekers dat met tempexdozen binnen kwam was niet op een hand te tellen. Na een genoeglijke avond was het een mooie dag geweest en zeker voor herhaling vatbaar. De volgende ochtend na weinig nachtrust, er was een dance-party naast het hotel, hebben we uitgebreid ontbeten en de laatste zaken besproken ging het huiswaarts. Op naar de volgende beurs in 2005, dan is er de 1e internationale Guppy kampioenschap.

Bart Vries

Voor het verslag van de visreis Amazone deel 4 zie onze home-page