

**Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reenske Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.30 uur.**

**De komende hobbyavond is op : maandag 7 maart 2004**

**Vanavond komt de heer Tomeij net als vorig jaar weer bij ons langs op de vereniging vanuit het verre Den Haag. Hij is beslist een markant persoon in de aquaristiek. Door vele reizen en vele jaren ervaring heeft hij altijd boeiende lezingen. Waar het vanavond over gaat weten we nog niet precies, maar zijn dia's worden weer vertoond vanaf 2 schermen. Afwachten dus!**

---

## **Van de voorzitter**

**Ik werd door Bart Vries op de vingers getikt omdat de evenementen-kalender op onze site niet was bijgewerkt. Als jullie dit lezen is het al weer bijgewerkt, maar voor de leden zonder internet zal ik hieronder een aantal evenementen aangeven die zeker het bezoeken eens waard zijn;**

**Op 12 maart wordt de uitslag gehouden van onze districtskeuring waaraan ik, Nomi Leutholff en Klaas Gielstra hebben meegedaan. Deze wordt gehouden op Camping Zeehoeve, Westerdijk 45, te Harlingen en begint om 20.00 uur.**

**Op 20 maart wordt de Aqua Terra Markt gehouden in de Veenendaalhal te Veenendaal, aanvang 11.00 uur, wij zullen als vereniging hier een stand bemannen.**

**Op 3 april wordt in Almelo de Aqua-Tera-Beurs (hoe verzinnen ze de naam, lekker verwarrend) gehouden in de sporthal de schelfhorst Stins nr 1 Almelo, en het schijnt een erg leuke en drukke beurs te zijn, waarschijnlijk zullen er ook leden van ons hier staan.**

**Helaas staan wij dit jaar weer niet op de Koninginnebraderie in Sappemeer, omdat wij de kosten veel te hoog vinden voor wat het ons oplevert, het was altijd wel erg gezellig, maar we moesten ons uit de naad werken om een beetje kiet te spelen, en echt leden levert het helaas niet op.**

**Al met al is er dus weer genoeg te doen in aquariumland.**

**Bij deze wens ik onze deelnemers aan de districtskeuring veel succes, en misschien gaat er dit jaar eens iemand van onze vereniging door naar de landelijke keuring.**

**Nico.**

---

# Terugblik op de hobbyavond

Dit keer geen normale hobbyavond maar de avond waar door velen naar werd uitgekeken, namelijk de jaarvergadering en niet te vergeten de BINGO!

Bij binnenkomst kreeg iedereen een heerlijk GROOT stuk gebak zodat we de eerste paar minuten even stil waren en ons geestelijk konden voorbereiden. Even later kregen we ook naar wens een kopje koffie of thee. Nu waren we er helemaal klaar voor en Nico opende de vergadering.

Op de inhoud van de vergadering zal ik niet te veel ingaan daar dit waarschijnlijk uitgebreid in de notulen staat. In ieder geval verliep de vergadering naar mijn mening prima. Een ieder kreeg de kans om zijn/haar mening te geven en mensen voor praktische bezigheden van de vereniging waren snel gevonden. Bovendien was er tussen de serieuze zaken door regelmatig ruimte voor wat lol.

Na de vergadering was het dan zover de BINGO! Na het uitleggen van de spelregels, ja echt waar er was iemand die de spelregels van bingo niet kende. Die persoon ken ik zelfs erg goed, maar ik zal geen naam noemen. Nu kon Nico beginnen met het trekken van de ballen, hier had hij het hele jaar naar uitgekeken. We begonnen met de eerste drie getallen voor bingo, vervolgens een heel rijtje en daarna de volle kaart. Dit patroon herhaalde zich drie keer.

Tijdens het spel bleek dat sommige mensen erg slecht waren in het kopen van goede bingokaartjes. Waren we bezig voor de volle kaart, zaten er mensen die nog helemaal niets hadden weggestreept. Maar goed volgend jaar weer nieuwe kansen.

Wij verlieten het pand weer tevreden met onze maandelijksse plant, ik kan me namelijk niet herinneren dat we na een hobbyavond ooit zijn weggegaan zonder gewonnen plant. Het was weer een hele gezellige avond, ik hoop dat er dit jaar nog veel van die avonden zullen komen en dat iedereen ook dit jaar weer van de partij is.

Marleen

---

## Maandbladen inbinden.

Het is mogelijk om tot en met de hobbyavond op 7 maart de maandbladen van 2004 in te leveren om ze te laten inbinden.

De kosten zijn: inbindband Euro 5,25 en het inbinden Euro 10,=

Graag inleveren in plastic tas met naam bij mij (Nico)

---

# Vijverkeuring.

Wie oh wie geeft zich op voor de vijverkeuring van dit jaar! Bij meer als 5 deelnemers zullen we zelf de keuring verzorgen, anders zullen we kijken of de deelnemers gelijk mee kunnen doen met de districtskeuring 2005.

Graag opgeven uiterlijk op de hobbyavond van april!

---

## DNN-keurings uitslag avond

De uitslagavond is op zaterdag 12 maart, te Harlingen  
Het adres is: Camping De Zeehoeve Westerdijk 45  
8862 PK Harlingen

Op deze avond komen alle vivaria voorbij welke hebben deelgenomen aan de districtskeuring in januari j.l.

De keurmeester is dhr Plokker

Aanvang: 20.00 uur en toegang is gratis

Voor inlichtingen:

Aquarium Vereniging Harlingen

Jos van der Hart

Tel. 0517 532370

---

## Makkelijke Aquarium plant

Wilt u een plantengroep in uw aquarium, waarmee u weinig problemen zult krijgen, dan heb ik een goeie suggestie.

Er zijn vele aquariumplanten die het moeilijk doen. De reden is vaak niet te achterhalen. Meestal is de watersamenstelling de belangrijkste factor. Bij de zgn. moerasplanten speelt de bodem ook een rol. In elk aquarium moet worden uitgetoetst welke planten het wel en welke het niet doen.

Een plant, die het naar mijn mening overal goed doet is *Cryptocoryne pontederifolia*. Het is een plant voor de middenzone in het aquarium en wordt ongeveer 25 cm hoog.

Het heeft

een breed, groenkleurig, enigszins

gehamerd blad. Thuis heb ik boven-

vermelde crypto in 3 aquaria staan en

overal doet hij het zeer goed. Ook in het

verzorgingshuis "Voor Anker" tiert de

*pontederifolia* zeer welig. Regelmatig moet

**ik uitdunnen en andere aquariumliefhebbers hiermee blij maken.**

**Wie heeft deze prachtige plant nog niet in zijn bak? Neem contact met mij op en ongetwijfeld kan ik u helpen aan een paar mooie stekken.**

**Joop Oosterwold (0598-395.385)**

---

## **Parket lakken, gevaarlijk voor vissen**

**Parket schuren en lakken is geen alledaagse bezigheid. Iedereen moet weten dat lakken, vooral bepaalde laksoorten, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het staat ook op de verfemmer. Lakken of verven binnenshuis, betekent goed ventileren, dus ramen (en zo mogelijk, deuren) open doen.**

**Ik heb me onvoldoende gerealiseerd dat lakken gevaarlijk kunnen zijn voor ons visbestand. Als een parket opnieuw moet worden gelakt, dan moet de hele kamer leeg gehaald worden. Dat is een hele toer met al het zware meubilair. Het aquariummeubel van mij, inclusief inhoud, is ongeveer 1000 kg zwaar. Ik heb het dan ook niet uit elkaar gehaald, waar moet je al die planten en vissen ook zolang laten ..... . Het aquarium is dus blijven staan en dat heb ik geweten..... .**

**Ik had het meubel helemaal met plastic en lakens afgedekt en ben toen begonnen met schuren en vervolgens lakken.**

**De volgende morgen hingen bijna alle vissen aan de oppervlakte. Toen ik de lichtkap open deed zag ik dat er een dikke vel op het water dreef. Ik heb gelijk een luchtpomp met bruissteen op de bak gezet. Dit was de volgende fout, die ik heb gemaakt. Ik had eerst de vlies met kranten o.i.d. moeten verwijderen, want nu kreeg ik de schadelijke stoffen ook nog eens door het aquariumwater. Al met al hebben twee vissen het loodje gelegd en de rest heeft het gelukkig overleefd. Toen ik de dode vissen aantrof, heb ik toch maar het filter schoongemaakt en een zeer grote waterverversing toegepast.**

**De vraag rijst natuurlijk, had ik deze ramp kunnen voorkomen? Ik heb lak gebruikt op spiritus-basis, beter was misschien geweest een laksoort op water-basis. Ik heb ook gehoord, achteraf natuurlijk, dat ik een vochtige laken op het aquarium had moeten leggen, want daar zouden de schadelijke stoffen dan intrekken.**

**De beste oplossing was misschien toch nog geweest om het aquariummeubel helemaal af te breken en de levende have bij een collega-aquariaan te laten logeren. Want, zelfs de aquaria, die ik boven op mijn hobbykamer heb staan, hebben de nodige schade opgelopen. De dampen van het parketlak zijn blijkbaar zelfs naar boven getrokken. Ook op deze bakken had ik een vlies liggen en heeft tevens enige slachtoffers opgeleverd.**

**Het plantenbestand heeft, voor zover ik dat kan waarnemen, geen nadelige gevolgen ondervonden. Wel was het net of de bladeren ook bedekt waren met een vlies. Het was niet te zien, maar wel te voelen. Na enige dagen was dit verschijnsel weer verdwenen. De**

algen etende vissen hebben er gelukkig geen hinder van ondervonden.

Wat is nu de moraal van het verhaal? Milieuvriendelijke parketlak had misschien de problemen kunnen voorkomen, ofschoon vaak wordt gezegd dat deze laksoorten van slechtere kwaliteit (voor het parket) zijn. En mocht u binnenshuis willen lakken of verven, probeer het eens met een milieuvriendelijk verfsoort, bv. op waterbasis en doe een nat laken over het aquarium. Hou wel steeds uw visbestand nauwlettend in de gaten! Ik heb het steeds gehad over de vissen, maar denk ook aan de gezondheid van u en de uwen!!!!

Joop Oosterwold

---

## Laatste deel (3) van Vistopia

**Herhaalde waarschuwing:**

In het vervolg van dit stukje, een soort sprookje of parodie zo u wilt, kunnen voor sommigen kwetsende passages zitten. Ik, Ansgar Dijk beoog niemand te kwetsen, noch iemands politieke voorkeur te krenken, noch racistisch te zijn. Mocht U zich als lezer toch gekwetst voelen dan bied ik bij deze mijn excuses aan, en verzoek ik u dit stukje als ongelezen te beschouwen. Ook sta ik niet in voor de psychische wroegingen of een verstoorde nachtrust die kunnen voortvloeien uit het lezen van dit stukje. Het lezen geschiedt geheel op eigen risico.

"Misschien moeten we de hele samenleving wel door elkaar hutselen, autochtoon en allochtoon mixen, zodat je geen tweedelingen van grote groepen krijgt, misschien daardoor wat vooroordelen weg kunt wegnemen. We moeten leren de cultuur van elkaar te waarderen, de zelfde taal bubbelen, en proberen samen te werken, ik bedoel we leven in een kleine bak, er is weinig ruimte en niemand heeft iets aan deze toestanden. We kunnen nu nog zelf ingrijpen, niet wachten tot "Den Steen" zich er mee gaat bemoeien, want dat wordt zo wie zo een zootje. Dus laten we stoppen met elkaar uitmoorden en laten we in Buitenbaks naam (= in Gods naam voor Buitenbakwezens) stoppen met deze flauwekul door gewoon in harmonie te gaan leven, we hebben het heft zelf in eigen vinnen" aldus een opgewonden (emotioneel) Jan Flunder.

"Volgens mij denk jij daar iets te makkelijk over Jan" zei Henk Snavelbek.

"Nee, helemaal niet, alleen als je de politiek en de rest in Vistopia mag geloven wel ja, maar dat is het juist, de oplossing is niet ingewikkeld, maar juist simpel. Simpel denken, om ingewikkelde dingen gemakkelijk te maken. Iets wat de politiek nog moet leren. Die doen precies het omgekeerde, namelijk iets wat simpel is ongelooflijk moeilijk te maken, zodat het voor iedereen onbegrijpelijk is" aldus Jan. "Ja, leuk Jan," zei Henk "maar ik wil jou even onderbereken, ik heb hier namelijk wat berichten binnen gekregen dat A. Libifish alleen heeft gehandeld, dat is zo juist bekend gemaakt door maanvischef Bromsnor en dat hij geen lid is van één of andere organisatie. Ook hebben wij binnengekregen dat men zich in Den Steen beraadt om te kijken hoe men al deze problemen in Vistopia moet aanpakken".

**"Ja, kijken ja, in plaats van doen" riep Jan.**

**"Stil nu even Jan, ik heb nog meer te melden" zei Henk. "Ik heb hier een brief van onze koningin, zij zegt hier in diep bedroefd te zijn over de situatie in onze bak. Ze zegt niet meer te willen vluchten voor terreur, en dat ze als eerste stap in de goede richting samen met haar familie niet meer verstoort onder leustenen door het leven willen gaan, maar juist naar buiten toe willen treden door "in" de maatschappij te leven, tussen de bladeren, tussen de medevissen, allochtoon, autochtoon, wat maakt het uit, we zijn allemaal vissen die toevallig in Vistopia leven aldus onze koningin. Samen zijn we de maatschappij, samen maken we, of kraken we de maatschappij. Ik stel voor om met een schone lei te beginnen. Ik hoop dat u als inwoner van Vistopia de "vernieuwde" maatschappij een kans zult geven, om zo van alle ellende bevrijd te zijn".**

**Onder de aanwezige luisteraars valt een stilte, ook Jan Flunder zegt even niets.**

**"Tja, dat is een brief met inhoud" zegt Henk. "Zie je nu wel," zegt Jan, " simpel denken".**

**"Misschien is het helemaal nog niet zo'n gek idee om weer met een schone lei te beginnen. Misschien moeten we inderdaad stoppen met het bekvechten over en weer, laten we de vinnen onder Vistopia zetten en een weer leefbare bak op bouwen. Wat denken jullie hiervan", zei Frits tegen het aanwezige publiek**

**"Ik denk dat het inderdaad best haalbaar is, ik bedoel mijn vrouw heeft eieren, ik zou graag mijn jongen willen zien opgroeien in een vreedzame wereld, dus ik ben bereid om al het leed te vergeven en te vergeten" luidde de reactie van Phish die samen met een groepje kili vissen naar Aquarium 4 waren toegezwommen om het nieuws te volgen.**

**"Ik wil me ook inzetten om....". "Ik ook".**

**"Mijn zegen hebben ze", voordat Frits, Henk en Jan konden knipogen werden zij in snel tempo door het geroezemoes verdrongen naar de achtergrond.**

**Een aantal minuten later schoten steeds meer vissen richting hun territorium en werd het rustig bij Aquarium 4, ook journalistiek Vistopia keerde huiswaarts om het thuisfront te vertellen over de door te voeren hervormingen in Vistopia.**

**Of alle goede voornemens zullen leiden tot een "happy end", leest u in het vervolg.**

**Houdt de komende edities van het verenigingsblad in de gaten, misschien is Vistopia dan een vreedzame maatschappij geworden. Of niet....**

**Ansgar Dijk.**