

De hobbyavond

Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reenske Compagnie aan de Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Zaal open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

De komende hobbyavond is op : maandag 4 april 2005

Vanavond komen de heren Hans Meulblok en André Jansen ons vermaken met een dialezing:

"Natuurlijk, een Aqua-Terrarium "

Deze nieuwe lezing omvat alle technieken die wij nu gebruiken voor het bouwen en houden van een aqua-terrarium zoals de bouw, achterwanden, verlichting, filtering, bevochtiging, flevopol-methode .Ook de beplanting en de dieren zoals pijlgifkikkers, hagedissen, nachtkikkers.Het geheel vergeleken met de natuur. We sluiten de lezing af met een bezoek aan de biotopen in de oerwouden van Suriname.

Tot ziens op de hobbyavond!

Van de voorzitter,

Het wordt weer voorjaar! Nu ik dit zit te typen, stijgt de temperatuur buiten met sprongen omhoog, we gaan weer naar de zomer. De afgelopen winter stelde niet zo heel veel voor, behalve dan die ene sneeuwbuï die wel de moeite waard was.

We hebben ook weer de districtsuitslag achter de rug, en het was weer een erg gezellige avond. Van onze vereniging waren 8 personen aanwezig, waar onder de drie deelnemers. Rolf Ahlers nam de honneurs waar van Nomi die om privé redenen de vereniging heeft verlaten. Het aquarium werd 5e bij de speciaalacquaaria (390 totaal/62,5 biologisch). Klaas Gielstra was ook aanwezig en hij behaalde (volgens mij niet terecht) helaas de laatste 8e plaats (383,5 totaal/61,5 biologisch). En ik zelf was er dus ook, en voor mij was het het gemakkelijkst om te winnen want ik had maar één tegenstander, en die is dus verslagen! (390,5 totaal/62 biologisch). Dit houdt dus alleen in dat ik mij moet op gaan maken voor de landelijke huiskeuring...SLIK.....

Hierbij wil ik de deelnemers toch van harte feliciteren met het behaalde resultaat, ze waren toch wel de mooiste/beste binnen onze vereniging.

Als onvoltallig bestuur hebben we besloten dat we in juni alleen een barbecue organiseren, en geen extra excursie.

We zijn nog steeds druk met het organiseren van de beurs in Assen, en zijn al een heel eind. De eerste deelnemers hebben zich al gemeld, dus het gaat de goede kant op. Als je meer info hierover wilt hebben kijk dan eens op www.districtnoordnederland.nl

Voor de mensen zonder internet zullen we ook de poster in ons blaadje zetten.

Iedereen plezierig voorjaar en mooi weer, en tot de volgende hobbyavond.

Nico

Terugblik op de hobbyavond

De heer Tomeij kon dit keer helaas niet komen omdat hij was getroffen door een griepvirus.

Nico had er nog even aan gedacht om dan maar een klaverjasavond te organiseren, maar had gelukkig nog een andere oplossing (ik kan namelijk niet klaverjassen).

De heer Hoedeman kon op het laatste moment nog zorgen voor een naar mijn mening zeer geschikte lezing over Brazilië. Ook hij vertoonde zijn lezing vanaf twee diaschermen. De laatste maanden hebben we vaak lezingen over reizen gehad, maar toch was dit weer heel anders dan andere lezingen.

De heer Hoedeman vertelde erg enthousiast over zijn reis. Niet alleen over de vissen en planten, maar ook over het land zelf en mensen en dingen die hij tijdens zijn reis was tegengekomen.

Hij vertelde dat hij de reis niet had gemaakt om bepaalde vissen te zien, maar om het zelf allemaal mee te maken. Van de meeste vissen en planten wist hij niet eens de naam en dat hoefde dan ook niet. Hij was meer nieuwsgierig naar waar wat voor soort vissen leefden.

Met behulp van een landkaart gaf hij aan in welk gebied hij was geweest om dit te bekijken. Om te beginnen waren er twee soorten water. Heel donker (het zwarte water genoemd) zacht water en troebel licht water dat een stuk harder was. Het verschil was ook op de dia's heel duidelijk te zien. Het spreekt voor zich dat in beide soorten water andere vissoorten leven.

Maar ook de diepte van het water maakt een groot verschil. Zo kwam meneer Hoedeman in diep water bijvoorbeeld de grotere cichliden tegen en in ondiep water kleinere vissen zoals de Corydorasoorten.

Ook vangtechnieken en vervoermethoden van aquariumvissen kwamen aan bod in deze lezing. Meneer Hoedeman heeft dit allemaal meegemaakt. Het was leuk om hier ook een stukje van te mogen zien.

Marleen

Gevraagd en aangeboden

Ook wij gaan over op een speciaal aquarium(pje). Dus zijn we op zoek naar planten en/of stekken uit de biotoop van onze West-Afrikaanse zoetwaternaalden *Enneacampus ansorgii*. Wie kan ons hieraan helpen?

Tevens hebben wij voor de liefhebbers nog de volgende planten over: javavaren *Microsorium pteropus*, laag gras *Echinodorus tenellus*, drijfplantjes *Pista stratiotes*, 2 stekken (+/- 15 cm) *Echinodorus bleheri* en evt. een plukje javamos *Vesicularia Dubyana*.

Ansgar en Marleen (tel: 0599-481760)

Vervolg 'Visreis naar de Amazone'

Als we klaar zijn met fotograferen gaan 's middags 7 oktober weer met Enrike, "onze" visser op pad. Ons doel is een klein meertje in het oerwoud. Het is een mooi meertje met veel vissen, je ziet ze aan de oppervlakte steeds naar lucht happen. Het zijn dus vermoedelijk *Corydoras* die echter moeilijk te vangen zijn. Ik ben de enige die nog twee vangt. Verder vangen we allemaal vissen die we al eerder hebben gevangen. De waterwaarden van het meertje zijn: PH 5,15, temperatuur 30,8 ° C en een geleidbaarheid van 28 µS/cm.

's Avonds gaan we "nachtvissen" op festibus, maanvissen en harnasmeervallen. We kiezen geen goede plek uit en vangen slechts één maanvis, een paar festibus en een aantal *Hypoptopoma* species. Verder valt het dus zwaar tegen, zelfs Enrike vangt minder dan wij.

Op woensdag 8 oktober 2003 is het voor het eerst dat de groep zich splits, de drie noordelingen Ernst, Hans en ik willen vandaag met onze meegebrachte vishengels gaan vissen terwijl de andere vijf weer een biotoop willen bezoeken. Enrike gaat met deze groep mee en wij krijgen een andere lokale visser mee. Vlak voor onze visplaats treffen we nog een lokale visser aan die ons een *Hoplias* als aasvis geeft. Onze visser fileert de *Hoplias* kundig en snijdt er allemaal reepjes van. Voordat we mogen vissen moeten we, zoals we al gewend zijn, eerst op zoek naar het "opperhoofd" van dit gebied. Dit gebied is namelijk indianen reservaat en met het betalen van 10.000 pesos (3,5 euro) mogen we vissen op *Cichla ocellaris*. We vangen er echter geen enkele, maar filmen wel een koppel met wel 1000 jongen. We maken mooie onderwater opnames van de wolk met jongen. De waterwaarden zijn: temperatuur 27,3 ° C, PH 5,95 en de geleidbaarheid is 60 µS/cm.

Verder vang ik wel veel vissen, veel meer dan de lokale visser die op een gegeven moment zelfs alleen maar aan het aas snijden is voor mij. Mijn vangst bestaat uit één meerval, één pauwoog cichlide, twee roofzalmen, één grote zalm en 29 Piranha's.



een gevangen Piranha

's Avonds wil de groep terug naar het begin van het reservaat, ik besluit om niet mee te gaan. De hitte van 's middags heeft mij volledig uitgeput. Echter ineens steekt de wind op en begint het hard te regenen. Het "nachtvissen" gaat ook voor de rest niet door en we liggen allemaal wel erg vroeg in onze hangmatten.

Donderdag 9 oktober 2003 besluiten we met z'n allen naar de stroom in het indianen reservaat te gaan waar we gisteren zijn geweest. Ik neem weer mijn hengel mee. Het is zeker anderhalf uur varen, maar we zien de onderweg vele mooie biotoopjes. De fototoestellen maken dan ook overuren.

Aan het begin van de stroom leggen we aan in een bocht, hier willen we kijken welke vissen er voor komen. Weer veel zalmen en ik zie een Hoplias wegschieten. Samen met Ernst probeer ik het grote net uit. Met stokken langs de zijkant proberen we het net over de bodem naar de oever te trekken en vervolgens bij de oever omhoog. Het resultaat is een mooie grote Loricaria en verder veel verschillende zalmen. We gaan het nog eens proberen in een andere bocht, die erg diep blijkt te zijn en we moeten zwemmend met het net naar de bocht zien de komen. Dat valt niet mee en in de bocht vangen we niets.

Na dit oponthoud varen we verder naar een plaats met veel omgevallen bomen en hopen hier Farlowella's te vangen. Het duurt niet lang voordat de eerste Farlowella's van het hout "geplukt" worden. Ik maak mijn hengel klaar en al snel is de eerste Piranha weer gevangen.

In totaal vang ik er vandaag 10 met een roofzalm (*Hydrolycus scomberoides*) en een *Chalceus erythrus*. Van de Piranha vang ik de soort *Serrasalmus nattereri* en *Serrasalmus rhombeus*.

's Avonds eten we weer *Cichla ocellaris* met rijst en na dit avondmaal wordt het tijd om de vissen aan boord te zetten en water te verzamelen om de vissen van schoon water te kunnen voorzien tijdens de laatste dagen van onze reis. Het Amazone water bij Leticia wijkt qua waterwaarden te veel af van die waar wij onze vissen hebben gevangen en is volgens ons niet geschikt om water mee te verversen.

We vullen 10 lege waterflessen van 20 liter en hebben zo 200 liter water om mee te verversen. Dit lijkt ons voldoende om de vissen tot zondag goed te houden. Verder bespreken we hoeveel geld we gaan inhouden voor alle ellende met de boot tijdens onze visreis. Uiteindelijk komen we tot een bedrag van 1 miljoen pesos (zo'n 330 euro) We drinken het laatste bier, cola en sprite op en gaan we slapen, morgen wil de bemanning om vijf uur varen.

Vrijdagmorgen worden we met een schok wakker, om vier uur wordt de generator gestart en gaat het licht aan. Nog geen kwartier later varen we al, met twee kano's en de motor van de boot vliegen we bijna over het water. Dat duurt echter maar even want na nog een kwartier valt de motor weer stil en zwijgt daarna weer in alle toonaarden. Ik blijf tot half zes liggen in mijn hangmat en ga er dan uit. De tijd voor het ontbijt gebruik ik om mijn ontstekingen te verzorgen en de wonden met betadine en pleisters te verbinden. Mijn lymfhe klieren spelen op en doen pijn dus neem ik een pijnstiller.

Wordt vervolgd

Bart Vries

Biografie van een aquariumliefhebber

Mijn hele leven lang heb ik wat met vissen gehad. Ik houd ze in een aquarium, ik vang ze uit het water (en zet ze meestal terug) en ik eet ze graag. Het gedrag van vissen heeft me altijd al gefascineerd. Niet alleen de fauna maar ook de flora heeft me altijd geïnteresseerd. Tuinieren, inclusief het houden van een vijver, is voor mij een andere hobby. Een onderwater tuin in het aquarium heeft voor mij dan ook een grote bekooring. Mijn voorkeur ging daarom altijd uit voor een gezelschapsbak. Het houden van vissen is gemakkelijker dan het houden van aquariumplanten. En omdat het hebben van een gezond plantenbestand niet altijd even eenvoudig is, is vooral dit onderdeel van de hobby voor mij een grote uitdaging.

Uitdaging

Het houden van vissen is niet zo moeilijk. Het kweken van vissen is een ander verhaal. Sommige vissen planten zich vrij gemakkelijk voort. De opfok heeft daarentegen veel zorg nodig. Pas uitgekomen visjes hebben, veel en vaak, klein voedsel nodig. Als je daarin niet kan voorzien moet je er niet aan beginnen en moet je de visjes gaan kopen. Er zijn ook vissen waarbij de kweek veel moeilijker is. Soms is het zo moeilijk dat vissen uit hun biotoop moeten worden gevangen. Je kunt je hierbij afvragen of we zo ver moeten gaan. Dikwijls zijn er voor bepaalde vissoorten goede alternatieven. In de literatuur kun je naslaan of een vis wel of niet gemakkelijk is na te kweken. Viskweek is ook altijd een beetje mijn hobby geweest. Momenteel ben ik bezig om de vissen die ik in mijn gezelschapsbak heb allemaal na te kweken. Op deze manier doe ik geen aanslag op de natuur en heb er bovendien heel veel plezier in. Om inteelt te voorkomen of je wilt een ander soort proberen, moet je uiteraard af en toe wel eens vis kopen of ruilen.

Bijna alle planten, die in de handel te koop zijn, zijn goed in een aquarium te houden. Onderscheid moet worden gemaakt tussen waterplanten en moerasplanten. Moerasplanten worden in het aquarium, tegen hun natuurlijk gedrag in, onder water gehouden. De meeste van deze planten vertonen onder water dan ook een ander structuur dan indien ze boven water gehouden zouden worden. Het zijn voor een aquarium wel vaak de mooiste planten. Waterplanten echter hebben meer nut en mogen daarom nooit ontbreken. Echte waterplanten zijn vaak minder mooie planten en daarom wordt er vaak minder gebruik van gemaakt. Een heel goed alternatief is dan het aanbrengen van drijfplanten.

Jong geleerd, oud gedaan

Zodra ik als kind kon lopen zat ik al bij de waterkant. Stekelbaarsjes en salamanders vangen. Ik deed ze in een grote glazen kom om ze te observeren. Al gauw kwam ik er achter dat deze dieren alleen levend voer en geen droogvoer wilden eten. Ik had toen nog geen benul van b.v. Tetramin, doch ook dat zouden ze ongetwijfeld niet gegeten hebben. De salamanders kropen op een gegeven moment uit de kom en mijn moeder vond ze gedroogd op de vloer. Ik ontdekte dus dat een salamander geen vis maar een amfibie is. Eigenlijk waren dit mijn eerste ervaringen als "houder van een vivarium".

Aquariumvirus

Toen een vriend mij vertelde dat een oom van hem een tropisch aquarium had, was ik bloed nieuwsgierig. Ik had er wel eens van gehoord, doch ik wist niet wat ik mij ervan moest voorstellen. Zonder het ooit te hebben gezien leek het mij een fantastische hobby. Visjes en planten, die in de tropen in de natuur voor kwamen, hier in ons koude kikkerlandje kunnen aanschouwen, leek mij het einde. Het duurde dan ook niet lang dat ik voor het aquarium van die oom zat. En mijn mond moet van verbazing open gevallen zijn, want sindsdien ben ik besmet met de ongeneselijke ziekte "aquaritus". Deze man had zijn bak helemaal in de muur weggewerkt en had als accentuering ook nog een houten lijst erom heen gedaan. Een schilderij, in dit geval een levend schilderij. Fantastisch! Mijn verbazing werd nog groter toen hij mij in ander (klein) vertrek een aantal kweekbakken liet zien. Hij kweekte met Trichogaster leeri's (diamantgourami). Hij kweekte misschien ook nog wel met ander vissen, doch dat weet ik nu niet meer. Ik wist niet wat ik hoorde over de gourami's! Vissen, die in natuur in troebel water voorkomen en met hun labyrintorgaan zuurstof uit de atmosfeer halen. Ik stond perplex! Ik ben nadien vaak bij hem geweest om van alles te weten te komen. Ondermeer hoe hij voedseldieren kweekte en waar hij watervlooien schepte. Ook vertelde hij over een aquariumzaak, die nota bene vlak bij mij in de buurt was.

Wordt vervolgd

Joop Oosterwold